

Málaga heeft meer te bieden dan alleen maar zon

Airport Weeze is voor veel Gelderlander-lezers het dichtstbijzijnde vliegveld. Onze verslaggevers reizen deze zomer vanaf Weeze naar nog niet zo bekende bestemmingen. Vandaag: Málaga, Spanje.

door Marijn Flipse

Málaga is een beetje vergeten en dat is zonde, want de stad in het zuiden van Spanje heeft veel te bieden. Ze is compact, ligt aan de kust, heeft veel historie en cultuur en een enorme variëteit aan eettentjes.

Málaga ligt in Andalusië, een provincie die ongeveer twee keer zo groot is als Nederland. Het leuke aan de stad is dat je haar gemakkelijk op de fiets kunt verkennen want het is vrijwel overal vlak. Bij fietsverhuurbedrijf Bikez Málaga kun je een fiets huren en zelfstandig op pad gaan, maar je kunt ook samen met een (Nederlandse) gids de stad ontdekken. Zo zie je in een dag een groot deel van de hoogpunten van de stad. Málaga is nog echt van de Spanjaarden. De inwoners, *Malagueños*, zitten in de winter veel op Plaza de la Merced, een plein waar de hele dag de zon op staat. De stad heeft een aangenaam microklimaat, want zo'n driehonderd dagen per jaar schijnt hier de zon. Plaza de la Merced is ook populair omdat er veel terrasjes zijn waar een gemêleerd publiek op afkomt. Onder hen veel studenten, want Málaga is ook een studentenstad. Het populairste café heet Robert Boyd, vernoemd naar de Engelse geldschietster die in 1831 een coup wilde plegen omdat de bevolking onderdrukt werd. Helaas kwam de koning erachter en werden de



Gestapelde wijnvaten bij bodega Il Pimpi.

coupleggers opgewacht op het plein en later geëxecuteerd op het strand.

De bekendste inwoner van Málaga is Pablo Picasso. De kunstschilder woonde tien jaren van zijn leven in de stad, maar had er niet veel mee. Zijn geboortehuis ligt ook aan de Plaza de la Merced en er is een museum met werk van zijn hand, vooral uit zijn begintijd.



Erg Spaans is natuurlijk het stierenvechten en ook Málaga heeft een eigen arena, Plaza de Toros la Malagueta, die nog regelmatig gebruikt wordt.

In Spanje is eten belangrijk. Een aanrader is restaurant Il Tapeo de cervantes meson. Een piepklein restaurantje met maar vijf of zes tafeltjes. Het wordt gerund door een Spaanse familie en een Argentijnse schoonzoon en is razend populair. Spontaan een hapje eten is er niet bij, het zit altijd bomvol en reserveren is noodzakelijk. Groter en zeker zo bekend is bodega Il Pimpi. Hier komt een mix van toeristen en Spanjaarden op af. In de bodega, een wijnhuis, wordt veel Malagawijn gedronken, een mierzotte, bruinige wijn. Er staan veel grote vaten met wijn voor de sier op elkaar gestapeld. Een mooi gezicht, ook al omdat beroemdheden als filmster Antonio Banderas er een tekst op hebben geschreven. Banderas is ambassadeur van de stad en komt nog regelmatig terug naar zijn geboorteplek. Typisch voor Zuid-Spanje is de eenvoud als het gaat om het interieur bij eettentjes. De kans is groot



Finca Alegria de la Vida in Zalea, een heerlijke plek om tot rust te komen.

foto's Marijn Flipse

dat je een restaurantje treft met plastic tafels en stoeltjes en tl-verlichting boven je hoofd. Het gaat de Spanjaarden om het goede eten, de rest is bijzaak. Il Pimpi vormt hierop wel een uitzondering, want het interieur alleen al is een bezoekje waard. Na een dag vol bezienswaardigheden is een rustige plek om te relaxen en te slapen uiterst welkom. Een klein half uurtje buiten Málaga ligt Zalea, een piepklein plaatsje waar men nog ver terug in de tijd lijkt te leven. Tussen het heuvelachtige landschap ligt de finca

(boerderij) van de Nederlandse Bert en Margreet. Finca Alegria de la Vida straalt rust en ontspanning uit. Je hoort er voornamelijk vogels fluiten. Overal staan bloemen en het geurt er heerlijk naar de vele kruiden die hier groeien. Op het terrein zijn verschillende kleurrijke hoekjes gemaakt om heerlijk te ontspannen. Slapen kan hier in een van de twee appartementjes, maar wie eens echt iets anders wil kan overnachten in een compleet uitgeruste tipi of legertent. Het Nederlandse stel maakt een aantal keer per week overheerlijke tapas

klaar voor de gasten. Andalusië is een uitgestrekte provincie, maar een aantal plekken moet je echt gezien hebben. Het weggennet is uitstekend en rondtoeren is dan ook een prima optie. Ongeveer twee uurtjes van Málaga vandaan ligt een groot natuurreservaat, de Via Verde de la Sierra, dat veel prijzen heeft gewonnen. Je kunt hier met een mountainbike een fietstocht van 36 kilometer maken. Onderweg kom je door dertig tunneltjes en over vijf viaducten. De vele gieren die hier rondvliegen zijn de trots van het gebied.

Een aanrader voor de fiets- en natuurliefhebber. Niet ver van dit natuurreservaat, in Puerto Serrano/Cádiz, ligt Maravilla Verde, een oude stierenfokkerij, omgetoverd tot B&B. Nederlanders Jacco, Riët en hun dochtertje Juliëtte runnen de plek en alles ademt nog de sfeer van de stierenfokkerij. Omdat het afgelegen ligt, vind je hier rust en dat is niet verkeerd na een zware mountainbiketocht. Andalusië is prachtig. Zeker weten dat u uitgerust en met fantastische verhalen terug naar huis vliegt.

Málaga

- Ryanair vliegt elke dag vanaf Weeze naar Málaga. Deze (na)zomer kost een retourtje ongeveer 150 euro inclusief boekingskosten.
- Een echte aanrader is de **wijnbar** Antigua Casa Guardia, het is de oudste wijnbar van Málaga en ligt in het centrum. De 'Malagueños' komen hier na het inslaan van de boodschappen naartoe om een wijntje te drinken met wat tapas. Op de toeg wordt met een krijtje je bestelling geschreven en zodra je hebt afgerekend, veegt de barman het met zijn hand weg.
- In het centrum van Málaga zit een pub, Vino Mio, die wordt gerund door de Nederlandse eigenaresse. Alle avonden kun je hier flamenco dansen. Voorwaarde is dat je tegen herrie kunt want tijdens de **dansavonden** wordt er flink op de grond gestampt.
- De **winkels** in Málaga zijn tot half tien open. Fijn als het warm is, want zo heb je de mogelijkheid nog wat uurtjes te shoppen als de ergste hitte voorbij is. In het centrale hart van Málaga, in de Calle Larios ligt een grote winkelstraat met alle bekende merkwinkels. De straat is overdekt met doeken tegen de warmte.
- Het bekijken waard is zeker de 'eenarmige' **kathedraal** la Manquita. Door geldgebrek is een van de zijdes niet afgemaakt. In 1523 begon de bouw van de kathedraal waaraan tweehonderd jaar is gewerkt. Ergens in de 18e eeuw besloot men met de bouw te stoppen, omdat dan ook het geldprobleem was opgelost. Het maken van een foto van de gehele kathedraal is overigens een hele klus.
- **Churros** is een Spaanse lekkernij. Het is een dikke deegstaaf die de Spanjaarden in koffie dompelen als ontbijt. In het centrum zit het populaire tentje Casa Dranda. Spaanse families komen hier 's ochtends bijeen, een prachtig gezicht.