



25

ZONOVERGOTEN

# Genieten met een glimlach naar de zon



De verhalentafel is de ontmoetingsplek voor gasten.



Alegria de la Vida betekent levensvreugde en dat is wat je hier vanaf de eerste minuut ervaart. Stap de poort door en geniet van de zoete geur van jasmijn, de rinkelende bellen van de geitenkudde, de vele vogels, de goudgele zon op je huid, in de verte een wit bergdorpje, de huisgemaakte producten tijdens het ontbijt, de kleurrijke bloemenpracht, de rust en ruimte, het tussen de vruchtenbomen luieren in een hangmat, het lezen van een boek in de loungehoek, een harde plons in het zwembad...

Finca Alegria de la Vida is een authentiek boerderijtje uit 1934. Gelegen in het zuiden van Spanje in Andalusië, vlakbij het dorpje Pizarra en de stad Malaga. Sfeervol logeren kan in gastenkamer Rojo of Azul. Maar ook in tipi Verde of safaritent Amarillo. Kortom: een plek waar je je thuis voelt. Waar je geniet van de kookkunsten van Bert aan de lange tafel en de gastvrijheid en warmte van Margreet.

**Naam:** Finca Alegria de la Vida

**Plaats:** Pizarra, Spanje

**Prijs:** vanaf 55 euro per nacht voor 2 personen, inclusief ontbijt.

[www.fincaalegriadelavida.com](http://www.fincaalegriadelavida.com)

## Verwen jezelf

Finca Alegria de la Vida organiseert geregeld een verwenweek voor vrouwen en 5-daagse vakanties met als thema mindful moederschap.



← Zoete bloemen en appeltjes van oranje.