

- **Margreet de Jong en haar man geëmigreerd naar Zuid-Spanje**
- **Opvang jongeren met complexe gedragsproblemen**

Je emigreert naar Spanje, begint een bread and breakfast en maakt dan de stap om probleemjongeren op te vangen. Dat is in het kort het recente levensverhaal van Margreet de Jong.

Ze woonde ruim twaalf jaar in Meppel en verhuisde een half jaar geleden naar het zuiden van Spanje. Ze kwam in 1996 met haar toenmalige partner Karel van den Berg en dochter naar Meppel. Karel kreeg een baan bij RTV Drenthe in Assen en had de



verplichting om in Drenthe te gaan wonen.

Waarom werd het Meppel?

'De keuze viel al gauw op Meppel vanwege de gezellige uitstraling van de stad, maar ook de centrale ligging en de voorzieningen speelden een rol. We konden er een leuk huis kopen aan de Westerstouwe. Aangezien we

een jaar moesten wachten op het huis hebben we tijdelijk aan de Koenermaat in de wijk Oosterboer gewoond. Aan de Westerstouwe heb ik altijd met veel plezier gewoond, het was immers een prachtig plekje.

Eind 2008 heb ik het huis verkocht vanwege de emigratieplannen. Ik ben toen tijdelijk

'Bij ons komen ze tot rust'

bij mijn huidige vriend, Bert de Groot, gaan wonen in Utrecht. In het najaar van 2009 zijn wij naar Spanje vertrokken en in februari 2010 hebben wij de sleutel gekregen van ons huis in het zuiden van Spanje, in de streek Andalusië.'

Welke activiteiten hebben jullie zoal ontplooid?

'We hebben het oude huisje voor een deel verbouwd en zijn in juni gestart met onze bed and breakfast Finca Alegria de la Vida. De eerste gasten zijn inmiddels geweest, ook uit Meppel, en de boekingen beginnen nu binnen

te druppelen. Door de kleinschaligheid van onze bed and breakfast hebben we de rust en ruimte om de gasten persoonlijke aandacht te geven en te zorgen voor gezelligheid en verwennen. Het is leuk om te merken als mensen het bij ons prettig hebben gehad.'

Wat zijn jullie verdere plannen?

'Vanaf volgende week gaan wij ook jongeren opvangen en begeleiden vanuit Nederland. Het zijn jongeren met complexe gedragsproblemen die in Nederland op een wachtlijst staan voor een open- of geslo-

ten Jeugdzorginstelling. Vanwege de bedreigende situatie komen deze jongeren voor een periode van ongeveer een half jaar bij ons om tot rust te komen, onderwijs in te halen, afstand te nemen van alles, in het ritme te komen en weer enig plezier in het leven te krijgen.'

Hoe ben je met deze opvang in aanraking gekomen?

'Ik heb zelf jarenlang in de hulpverlening gewerkt en omdat wij graag wat willen betekenen voor mensen leek ons dit een mooie manier om toch een kleine bijdrage te

kunnen leveren aan het welzijn van deze jonge mensen. Als alles reilt en zeilt ga ik nog trainingsreizen organiseren voor mensen die op wat voor vlak dan ook het roer om willen gooien in hun leven. Op dit moment ben ik bezig om dit concept verder vorm en inhoud te geven. In het kort is dit het verhaal over het realiseren van onze droom en het emigratieavontuur.'